

Jaarverslag 2013

Stichting Oase



2013, het jaar waarin Stichting Oase 20 jaar bestond! We hebben dit gevierd met een bijzonder herfstnummer van Oase en een grensoverschrijdend reisje met het Oasebestuur en hun partners. Verder stond dit jaar in het teken van de verzelfstandiging van Springzaad. Op de internationale dag van de Rechten van het Kind, 20 november 2013, werd Stichting Springzaad officieel opgericht. Een hoogtepunt van dit jaar was ongetwijfeld het zeer geslaagde symposium *Springzaad in Volle Bloei* (17 mei), dat werd afgerond met het spontaan ter plekke gemaakte gedicht van Hanneke van Vuure (<http://www.springzaad.nl/gedicht-over-de-ideale-speelplek>).

1. Bestuur

In 2013 kwamen we al vroeg in het jaar bij elkaar voor de voorjaarsbijeenkomst. Dat gebeurde op 9 februari, en de plaats van samenkomst was het lesgebouw van *Educatieve Tuinen de Enk* (al sinds mensenheugenis de stek van Gerrit Roukens, die ons deze dag goed verzorgde met koffie, lekkers, brood en soep). *De Enk* is een historische plek voor Springzaad: hier startte de allereerste excursiebijeenkomst van dit netwerk in 2001. Maar het was ook hogelijk gewaardeerd excursiedoel tijdens de cursus *Vrij Spel voor Natuur en Kinderen* (2010) en van een coachingstraject voor PABO-docenten en -studenten (2004). Al eerder, in mei 1996, tijdens een meerdaagse Oase bijeenkomst in de Rijnmond, wist deze plek veel deelnemers te inspireren. *De Enk* is weliswaar geen heem- of natuurtuin in strikte zin, maar wel een fantasievolle en natuurrijke tuin waar niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen veel te beleven valt. Omdat we graag na wilden denken over verbreding van het werkveld van Stichting Oase leek dit daarom een geschikte locatie (hoewel de tuin later in het jaar natuurlijk nog veel indrukwekkender is).

De vergadering verliep (volgens onze aantekeningen) levendig, succesvol en creatief. In de middagpauze maakten we een uitgebreide wandeling door de nog winterse tuin. Voor de inhoud van de vergadering, zie de notulen.

Het 20-jarig bestaan wilden we graag samen met alle bestuurders en hun partners vieren. Wij hebben in de zomer een grensoverschrijdend reisje voorbereid (gedeeltelijk samen met Wolfram Kunick) naar parken en tuinen waar kunst en cultuur, natuur en landschap elkaar ontmoeten.

Deze excursie vond plaats van 30 augustus – 1 september, dus bijna op de dag af 20 jaar na de oprichting van de stichting. We bezochten, na een korte stop bij een natuurspeelplaats in Ubbergen en een lekkere lunch in het Wildernis café, het bekende natuurontwikkelingsgebied De Millinger Uiterwaarden, met daarin, als gecultiveerd pareltje, de Millinger Theetuin; via Kleef (waar Willy vanaf het uitkijkpunt boven het amfitheater voorlas uit het door Trudi Woerdeman geschreven artikel *De Wildernis overwonnen, geïdealiseerd en herontdekt, deel 1* (Oase, lente 2000) reden we verder naar de omgeving waar Willy's wortels liggen, langs de Rijn tussen Düsseldorf en Keulen. We hadden een aardig hotelletje gevonden aan de andere kant van de Rijn, in Benrath.

De tweede dag bezochten we Ökotop in Heerdt (waar we de stichter, Klaus Spitzer nog ontmoet hebben) en Insel Hombroich, een van de meest indrukwekkende en originele voorbeelden van de combinatie van kunst, cultuur, natuur- en landschap(-skunst) in Europa. We eindigden de avond in Zons, een plaatsje dat deel uitmaakt van de gemeente waar Willy is opgegroeid, en dat nog veel van haar middeleeuwse karakter behouden heeft.

De derde dag voegde - na een lekker intermezzo met koffie en gebak bij de moeder van Martin-, Wolfram Kunick zich bij ons, om zich met ons samen in Landschapspark Nord in Duisburg te verbazen over de kracht van de natuur die het uiteindelijk wint van de industriewereld van hoogovens, gasometers en andere merkwaardige bouwsels.

Hein, die al 20 jaar voorzitter is van Stichting Oase en daarmee ook de enige die al die jaren de hoog gewaardeerde constante factor is geweest en in die tijd heel wat bestuurders heeft zien komen en gaan, hebben we op die plek een origineel Thijsse-album over Texel aangeboden plus een week vakantie op het eiland, samen met Erna. Johan had vorig jaar hetzelfde aangeboden gekregen bij zijn afscheid van het bestuur. Het leek ons allen een goed idee dit te combineren en zo geschiedde: van 29 november – 6 december hebben we met elkaar veel moois, ruigs (5 decemberstorm) en gezelligs beleefd.

Op de verjaardagsdatum zelf werden wij enorm verrast met een heerlijk ontbijt (van de dames van restaurant *Inn de Knip*), cadeautjes en een enorme mand vol lekkers van de Ekoplaza!