

Column

Anneke Rodenburg



Holwortel bij de Werkschuit
(Foto: Wencke Habermann)

Het worden er vanzelf veel meer

Een tijd lang mocht ik het onderhoud doen van een natuurrijke tuin bij basisschool 'De Werkschuit' in Zwolle. Ik deed dit samen met collega Wencke Habermann. Rondom deze school ligt een groot terrein. Naast een moestuin, binnentuin met vijver en veel groene ruimte om te spelen, ook een grote tuin met heel veel stinzenplanten. Sneeuwkllokjes, witte en gele anemonen, holwortel, vingerhelmbloem, daslook, kievitsbloem en vogelmelk. Nog meer bijzondere planten zijn aronskelk, muskuskruid en bosbingelkruid. De stinzenplanten doen het er zo goed, dat ze zich rijkelijk uitzaaien onder de struiken en bomen van het naburige gemeenteplantsoen.

Deze tuin was voor Wencke en mij al een fantastische ontdektuin, laat staan voor de kinderen en leerkrachten. Iedere onderhoudsdag startte met verwondering: welke planten bloeien, welke dieren en diersporen zien we? Wanneer de stinzenplanten bloeiden genoten we

van de enorme aantallen en zagen we de eerste hommels en (citroen) vlinders neerstrijken voor nectar en stuifmeel. Hoe konden we onze ervaringen delen met de leerkrachten, die niet zo goed in de gaten hadden welke bijzonderheden zich in hun schooltuin afspeelden? Spontaan ontwikkelden we een manier om ze op de hoogte te brengen. Tijdens het onderhoud bedachten we 's morgens wat leuk zou zijn om door te geven. Namen van bomen, struiken, bloemen, planten, paddenstoelen en beestjes, leuke weetjes, hoe de kringloop werkt in een ecologische tuin, het laten zien van de plek waar muisjes zich te goed deden aan de overvloed van hazelnoten. Tijdens de lunchpauze liepen we met één leerkracht door de tuin, die het vervolgens met de rest van de collega's deelde. Soms gaven we een rondleiding voor alle leerkrachten. Vaak zagen we na de lunch de eerste leerkrachten al met kinderen door de tuin struinen op zoek naar al het moois.

Als het even kon bereidde ik thuis nog wat voor. Een prachtige hulp daarbij was het boek 'Planten en hun naam'*. Veel plantennamen hebben een verhaal dat de moeite waard is voor kinderen. Waar komen de namen bosanemoon, helmbloem en vogeltje-op-de-kruk vandaan?

Deze schooltuin was een waar stinzenparadijs. Wencke en ik leerden er veel. Opzoeken: wat is wat? Welk onderhoud is het beste? Steeds weer nieuwe verrassingen en ervaringen. Ik heb daarna nooit meer zo'n prachtige 'stinzenschooltuin' gezien. En eigenlijk is het heel simpel: zaai en plant stinzenplanten tussen bomen en struiken op de juiste plek en het worden er vanzelf heel veel meer.

*) Planten en hun naam; Botanisch lexicon voor de Lage Landen. Door H. Kleijn, Meulenhoff Amsterdam 1970.

Anneke Rodenburg is ontwerpster van natuurlijke speelplekken. Aangesloten bij Springzaad en Wilde Weelde. (www.tuinenvlinder.nl)