

Naam, winner en jaartal van introductie

Rosa gallica Maheca: vóór 1795, ergens in Nederland (de eerste Franse rozensuccessen komen uit Nederland!)

Rosa 'Leontine Gervais': Barbier, 1903

Rosa 'Veilchenblau': Schmidt, 1909

Rosa 'Violette': Turbat, 1921

Rosa 'Kölner Karneval': Kordes, 1964, de klimmende sport van deze roos is gevonden in 1977

Rosa 'Rhapsody in Blue': Frank R. Cowlishaw, 1999

Tips voor meer informatie:

David Austin, **Vademecum Klimrozen en Moderne Rozen**.

Uitgeverij Schuyt & Co. Haarlem, 1995, ISBN 9060793844.

Boeiend geschreven boek over met name klimrozen dat leest als een roman.

Charles Quest-Ritson, **Climbing Roses of the World**. Timber Press Inc. Portland, Oregon U.S.A., 2003, ISBN 0-88192-563-2.

Een beter naslagwerk over klimrozen is er niet.

www.helpmefind.com/rozes

Uitgebreide site waarop gegevens over rozen verzameld worden.

www.rozenvereniging.nl

Site van de Nederlandse Rozenvereniging. Jammer genoeg zijn de excursies alleen voor leden.

www.belle-epoque.nl

Gebruiksvriendelijke site met verschillende zoekopties op grond van eigenschappen van o.a. veel oude rozen die dit bedrijf te koop aanbiedt.

www.zeeuwerozentuin.nl

Iets minder gebruiksvriendelijke site dan bovenstaande, maar ook weer met uitgebreide vermelding van eigenschappen van o.a. veel oude rozen die dit bedrijf te koop aanbiedt. Deze site is handig om te lezen over rozen terwijl je niet goed weet waar je eigenlijk naar zoekt, want alle rozen scroll je per groep in kleursortering over je scherm.

Et in arcadia ego

Niet enkel de doodsblauwe monnikskap, ook de zoetst geurende roos laat het bloemblad vallen, als ik ze beroer om haar geur te vatten.

Eerst lijkt mij dit een symbool van vergankelijkheid maar dan valt me in dat er dit jaar veel vruchten zullen zijn gezien 't getal der bloemen. Aan 't eind van alle leven komt de vrucht die zelf weer hoop van leven houdt.

Het àl is hier, in 't scheuren van de jumbo-jet, de eeuwigheid.

Op deze plek wil ik wel sterven. Dit beeld voor eeuwig zien.

Zoals mijn grootva, glimlachend dood gevonden in zijn tuin. Kijk toch de moedige kleine vleermuis die nu zijn veilig holletje verlaat om te doden.

Dat mobieltje nu maar uit zodat ik rustig sterven kan.

Stel dat ik een muisje was, of een cavia.

Dan zat ik daar nu onder die struik te beven en ik zag dat schrikwekkende grote wezen op zijn stoel. 'k Zou heel erg bang zijn.

(Er zijn er al zoveel van ons ten prooi gevallen aan katten, honden, uilen, wezels, vossen en buizerds.)

Gelukkig ben ik geen cavia.

Ook ik, mens, ben in arcadia.

Weer die boeing boven mijn hoofd.

Wat kan je hierna in 's hemelsnaam nog schrijven?

De geur, van rozen.

De kou, in mijn botten.

Johan Heirman

Marnix Bakker
Woldweg 128
9606 PH Kropswolde