

# perroen groen

Ik loop gewoon op straat en iedereen blijft staan  
Wat zou er aan de hand zijn, ze staren me zo aan  
Maar als ik vraag waarom, dan krijg ik geen gehoor,  
Pas als ik langs de spiegel loop, dringt alles tot me door

Refrein:

Ik ben groen, groen, hartstikke groen  
Het is wel even wennen, maar wat kan ik eraan doen?  
Komt het door de mooie plannen  
van een heel nieuw schoolterrein  
Het kan me niet schelen: ik vind het wel fijn!!

Misschien at ik teveel  
Andijvie, sla of fruit  
Ik heb wel horen zeggen: daar sla je groen van uit  
Of lag ik van de week te lang in 't groene gras  
Mijn vader roept dat 'k altijd al een rare snijboon was.

Refrein:

Ik wil spelen  
In pauze, op het plein  
Tussen de bomen en struiken wil ik zijn  
Ik wil gaan bouwen, met steentjes in natuur  
Vanaf oktober is spelen 'n avontuur!!

M'n vader heeft blauw bloed, m'n moeder heeft geel haar  
Dus dat ik groen zou worden, is eigenlijk niet zo raar,  
M'n vrienden zijn jaloers, ze vinden het te gek  
Ik denk dat het een rage wordt want groen is erg in trek!!

Refrein: 2 keer

Wij zijn groen!!