

Op **18 en 19 september 2008** kwamen wij in **Stoutenburg** bij elkaar om van daar uit de 'biotoop' van Kees Both te ontdekken.



De eerste dag begon met een korte wandeling over het terrein van Stoutenburg (Franciscaans Milieuproject) en nog even een toelichting van Guy Dilweg in de permacultuur-tuin (foto 1). Daarna naar het NME-centrum De Schoolsteeg in Leusden, waar Annemarie Flipse ons heel hartelijk ontving (foto 2) en ons de nieuwe , vanwege bodemvervuiling nog niet in gebruik genomen natuurspeelplaats liet zien. Aansluitend een mooie wandeling door de directe omgeving van het landgoed (toegelicht door Kees), lekker eten in Hoevelaken en 's avonds zelfs nog tijd voor een goede vergadering.

De volgende dag nog zo'n vol, maar goed programma, dit keer in het nabijgelegen Amersfoort: na een bezoek met rondleiding door de tuinen en langs (toekomstige) natuurspeelplekken van NME-centrum Schothorst (foto 3) naar basisschool Het Kleine Anker (foto 4), waar een van de ouders een toelichting gaf op wat er door hen, onder begeleiding van Bureau Buitenkans, allemaal tot stand was gebracht. De grote en kleine kinderen genoten er zichtbaar van!



In dezelfde straat als Het Kleine Anker lag een Vlindertuin (waar Johan en Hein een boswilg - een boom waar ze inmiddels een [briefwisseling in Oase](#) aan hadden gewijd - vonden waar ze hem allebei bijzonder goed vonden passen) en een grote 'gewone' speeltuin, die gedeeltelijk omgevormd zou worden tot natuurspeeltuin. Daarna verder naar Het Groene Spoor, waar Magda Bannink (die al vanaf Schothorst met ons mee reisde) een toelichting gaf (foto 5) op de plannen om in dit grote gebied achter het NS-station ook ruimte te scheppen voor natuurlijk spelen (wij hadden er al eerder

dit jaar een presentatie verzorgd over dit thema tijdens een studiedag). Na een pauze op het 'strand' van *Amersfoort aan Zee* liet Kees ons ook nog de prachtige Amersfoortse binnenstad (foto 6) zien, met natuurlijk extra aandacht voor de natuuraspecten, zoals muurbegroeiingen.

