

Op **29 en 30 september 2005** kwamen we bij elkaar in Appelscha en (wijde) omgeving, het 'leefgebied' van Heilien Tonckens. We begonnen de beide excursiedagen in Dwingeloo.



Maarten Perdeck liet ons er een aantal bijzonder fraaie plekjes zien. Daarna volgde er als cultureel intermezzo een bezoek aan het atelier van Siemen Dijkstra in Lhee, de maker van de prachtige houtsnedes die enkele jaren de omslag van Oase verfraaiden. Overnachtten deden we in Appelscha, in Het Volle Leven, een klein hotel vlakbij Heilien's kwekerij. En daar keken we uiteraard ook nog uitgebreid rond.

Op vrijdagochtend wilden we graag Ans Leopold bezoeken in Niebert. Hein en Heilien waren daar een tijdje geleden uitgebreid rondgelopen in het 'paradijsje' dat Rob hier heeft achtergelaten en Hein stelde vervolgens een beheerplan op. Hoe moet dit nu verder? Rob's dood was zo onvoorzien en onverwacht dat hij zélf hier niets over op papier heeft gezet. In Oase deden we een oproepje aan mensen te helpen bij het noodzakelijke beheer. Welke rol kan Stichting Oase nog meer spelen bij het behoud van deze tuin? Tijdens de lekkere lunch die Ans ons na de rondleiding nog aanbood konden we daar in de bijpassende sfeer al ruimschoots over nadenken.

's Middags stond dan afsluitend nog een kort bezoek aan de Ekokathedraal in Mildam op het programma. Louis Le Roy kon er zelf helaas niet bij aanwezig zijn.