

## ***Oase-tuinweekend in de provincie Antwerpen (B) en Westelijk Noord-Brabant (NL)*** ***23-25 mei 1997***

Het lijkt al bijna een traditie, u voor het laatste weekend van mei uit te nodigen voor een Oase-tuinweekend: het is natuurlijk ook een prachtige tijd van het jaar om tuinen te bezoeken. Dit keer willen we u laten zien hoe breed het spectrum aan natuurrijke tuinen en parken is tussen de Biesbosch en de Schelde. We zullen zo ongeveer op de grens van Nederland en België, in Ossendrecht om precies te zijn, verblijven. Hier logeren we in de Volksabdij "Onze Lieve Vrouw ter Duinen", een voormalig internaat en huidig conferentie- en bezinningsoord, gelegen op loopafstand van de Kalmthoutse Heide. De 'Volksabdij' beschikt over eenvoudige een- en tweepersoonskamers met douches en toiletten op de gang.

**Vrijdagmiddag 23 mei** zullen we na een eerste kennismaking met ons logeeraadres en elkaar onder begeleiding van boswachter Karel Molenbergs het bekende natuurgebied De Kalmthoutse Heide verkennen. Na de warme maaltijd zal Geert Meysmans, ecologisch tuin- en landschapsarchitect uit Kontich (B.) een dialoog houden over zijn werk en de werkwijze van VESEL (Vereniging Ekologische Siertuin & Landschap), waar hij lid van is.

**Zaterdag 24 mei** gaan we per bus een aantal natuurrijke openbare tuinen en parken in Westelijk Noord-Brabant bezoeken. Heemtuin Rucphen (zie portret in deze Oase) en natuurpark "De Liniehof" in Made staan in elk geval op het programma. 's Avonds zal er weer tijd en ruimte zijn voor de deelnemers dia's o.i.d. te vertonen (graag wensen in die richting achterop de aanmeldingsstrook vermelden!).

**Zondag 25 mei** zullen we per bus door België reizen. 's Ochtends zijn we te gast op Schildehof, een groot domein ten oosten van Antwerpen, met o.m. een bijen-insectentuin (heemtuin), een natuurrijk bospark en de Dodoenstuin. In deze tuin worden al die kruiden gekweekt die Dodoens, de befaamde 16e-eeuwse kruidenspecialist in zijn kruidenboek beschreven heeft. Aangezien deze zondag in heel België ook de "Dag van het park" is, zullen we ook in Schildehof getuige zijn van de bijbehorende festiviteiten. De hele namiddag bezoeken we dan enkele particuliere 'ecologische (sier)tuinen' in Kalmthout en omgeving. Onze gids hierbij is Rosette Van Cauteren, mede-auteur van het velen welbekende boek "De Ekologische siertuin". In elk geval zullen we ook haar mooie, fraai gelegen en ruime tuin mogen bewonderen.

We zullen ons best doen, de kosten van dit weekend op een vergelijkbaar prijsniveau te houden als in de afgelopen jaren, d.w.z. ca. f 240,-.

Er kunnen max. 34 mensen aan dit grensoverschrijdende weekend deelnemen. We raden u aan, niet te lang te wachten met uw aanmelding, de ervaring leert dat er veel belangstelling is voor deze weekends!

Alle deelnemers kunnen van ons ruim van tevoren een compleet programma, een routebeschrijving, enige informatie over het logeeraadres en de tuinen verwachten.

**Onderstaande strook s.v.p. zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 20 april a.s. terugzenden naar:**  
**Stichting Oase, Kloosterstraat 7, 6641 KW Beuningen, 0(031)24-6771974**

### **Aanmelding**

- Ik wens / wij wensen met ..... personen deel te nemen aan het tuinweekend, georganiseerd door Stichting Oase van 23-25 mei 1997 (s.v.p. namen en adressen van evt. andere personen op de achterkant vermelden i.v.m. de deelnemerslijst).
- Ik kom / wij komen met de auto en heb(ben) eventueel plaats voor ..... persoon/ personen (i.v.m. carpoolen op vrijdagmiddag).
- Ik kom / wij komen met het openbaar vervoer.
- Reserveert u voor mij een eenpersoonskamer (meerprijs f 10,- p.p.)
- Ik geef de voorkeur aan vegetarische maaltijden.

**Naam:** .....

**Straat:** .....

**Postcode en plaats:** ..... **Tel.nr.:** .....