

Biologische boomteelt

Marianne van Lier

Door schaalvergroting en technische ontwikkelingen is de gangbare boomteelt steeds afhankelijker geworden van grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Vooral de herbiciden, fungiciden, insecticiden, grondontsmettingsmiddelen en grondbehandelingsmiddelen plegen een zware aanslag op het milieu.

Pioniers

Een klein, maar groeiend aantal boomkwekers kiest bewust voor biologische boomteelt. Zij passen dus geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest toe. De ervaringen die deze pioniers de laatste jaren hiermee hebben opgedaan zijn bemoedigend en een goed voorbeeld voor collega's dat het ook anders kan, al vergt het wel een andere manier van werken en denken. Van het voorbereiden van de zaaibedden tot het oprooien moet de kweker rekening houden met de ecologie van de plant en haar omgeving.

De biologische boomkwekers besteden vooral veel aandacht aan de gezondheid en de duurzame vruchtbaarheid van de bodem. Ze bemesten bewust en organisch, bestrijden het onkruid mechanisch (hier is ingenieus gereedschap

voor ontwikkeld) en doen experimenten met groenbemesters tussen de rijen. Op open dagen laten ze aan collega's en potentiële afnemers zien hoe er gewerkt wordt. Ook de problemen die ze ondervinden komen daarbij heel eerlijk aan de orde. Deze problemen vormen de directe aanleiding voor ervaringsuitwisseling en wetenschappelijk onderzoek.

Steunpunt Biologische Boomteelt

Dit steunpunt verzorgt sinds kort een netwerk tussen vraag (informatie en plantmateriaal) en aanbod (kennis en teelproducten).

Een van de concrete activiteiten is het uitvoeren van biologische beplantingen in **partnerschap**. Heeft u een beplantingsproject met een ecologische én een sociale doelstelling dan wil het steunpunt graag met u in zee. Aan de hand van uw aanvraag kan het partnerschap in overleg verder uitgewerkt worden.

Informatie:

Steunpunt Biologische Boomteelt
Scholekster 10
3972 PT Driebergen
Tel/fax: 0343-531945



Rondleiding op boomkwekerij Cultura in Wilhelminaord tijdens de themadag 'Poot aan de grond voor biologische bomen' (5 september j.l.)

foto: M. v. Lier

Met de zachte G

Gevoelsboom

Geen enkele boom is zó van ons als die ene daarginds, enkele dorpen verder. De eigenaar van het landgoed weet er niets van dat een van zijn bomen meer van ons is dan van hem. En dat zijn landgoed daardoor meer waard is. Gevoelswaarde.

Relatie ook.. Niet met onze boom, niet op de manier van Irene van Lippe Biesterfeld. Het is een relatie bij onze boom. De relatie is namelijk de onze en de boom versterkt die als we naar hem toegaan.

Hij is een eik, ongeveer zo oud als ik is. Hij staat langs een doodlopende veldweg met veel gras en met hengel, havikskruid en dauwbraam. Aan de ene kant is de akker, aan de andere kant een loofbos en daarachter staat het prachtige symmetrische buitenhuis van het opengestelde landgoed. De veldweg loopt verloren in een schapenwei.

Er was iets ergs gebeurd. Dat beschadigde ons. Er was ineens aan alles niets meer aan, onze gedachten waren steeds bezig met dat ene. Zwijgend liepen we over dat landgoed waar we wel vaker lopen. Jeder aan een kant van een nat tractorspoor of achter elkaar over een smal hard laantjespaadje. Het veldwegje in. Tot aan die boom. Daar kwam het goed. Er was genoeg gras en zijn bast was helemaal niet zo hard.

Sindsdien zijn we eigen met hem. Hij is al jaren onze 'boom van lach en traan'. Bij alle blij én moeilijke momenten is hij tussen ons. Altijd als we bij hem zijn geweest, keren we met een lichter gevoel ervan terug.

Jedereen kan zo'n gevoelsboom aannemen. Het fijnste is een boom die wat achteraf is. Maar voor stille uren van nacht of ochtend zijn ook in het park, in de heemtuin, in de eigen buurttuin of op het plein zulke privé-bomen te vinden en te voelen.

Bomen aan huis, in de tuin, in de straat of in het van de gemeente ingenomen trottoirzandbakje tegen de gevel zijn minder geschikt voor dit doel. Te dichtbij. Want je moet er naar toe kunnen gaan, naar zo'n geheimboom. Wel maken genoemde 'thuisbomen' een prettiger woonsfeer. Met bomen is een woonplek intiemer, zachter, beschutter, fijner. Hoe meer thuisbomen er in de woonwijken zijn, des te plezieriger en vreedzamer het leven er is. dunkt me. Maar dan nog kunnen lachen- en traan-bomen elders betekenis hebben.

Willem Iven