

Mauritsplantsoen in Amstelveen wordt dr. Koos Landwehrpark

Op 28 mei j.l. besloot de gemeenteraad van Amstelveen het plantsoen tussen het voormalige Leger des Heils-gebouw en de Johanneskapel aan de Amsterdamseweg, bijna 50 jaar lang *Mauritsplantsoen* geheten, te vernoemen naar dr. Koos Landwehr, befaamd natuurbeschermer, tekenaar en heemtuinpionier.

Vrijdag 21 november j.l. begon om 14.30 uur "In de Wallevis", de ontmoetingsruimte van de Johanneskapel, een feestelijke herdenkingsbijeenkomst voor dr. Koos Landwehr († 20.10.'96). Vertegenwoordigers van de gemeente Amstelveen en prof. dr. Victor Westhoff namens het Comité ter nagedachtenis van Koos Landwehr, memoreer-



Mevrouw Landwehr en haar dochter vlak na de onthulling van het nieuwe naambord. *foto: Willy Leufgen*



herinneringen uitgewisseld en verraste mevrouw Landwehr de aanwezigen met een bijzonder cadeau aan de gemeente Amstelveen: een mooi schilderij van een verdwenen Amstelveense boerderij, lang geleden geschilderd door haar overleden man.

Willy Leufgen □

Hein Koningen (r.), opvolger van Koos Landwehr als motor en 'goede ziel' van het Amstelveense heemgroen leidt mevrouw Landwehr rond door het naar haar man genoemde én door hem aangelegde park. *foto: Willy Leufgen*

den voorafgaande aan de onthullingsceremonie in het nabijgelegen park de grote verdiensten van dr. Koos Landwehr voor de Nederlandse natuurbeschermingswereld, en in het bijzonder voor het befaamde Amstelveense heemgroen.

Na deze plechtigheid stroomde een grote groep vrienden, kennissen en oud-collega's naar buiten om getuige te zijn van de onthulling van het nieuwe naambord: **dr. Koos Landwehrpark**. Bij een aansluitende wandeling door het park en de afsluitende receptie in de Johanneskapel werden heel wat

Grote belangstelling voor de officiële onthulling van het naambord.

foto: Willy Leufgen

