



Rondleiding door de vlinderheuvel in Beuningen

Foto: Marianne Stelder-Houben

Vanuit de Oase-tuin...

Lente - regelmatig het gevoel, dat je zoveel beloftes, zoveel gebeurtenissen, zoveel groei om je heen nauwelijks nog bij kunt benen.

De Oase-tuin wordt volwassener, bekender.

Gelukkig vonden we na het lentenummer van Oase even de tijd, de vlinderheuvel lenteklaar te maken en voor onze eerste culturele middag "Denkend aan Ierland" 'dwongen' we ons zelf één werkweek lang geconcentreerd in de tuin te werken. We plukten er lang de vruchten van...

Veel mensen bezochten ondertussen de tuin: grote, vooraf aangemelde groepen zoals de cursisten natuurgeneeskunde uit het hele land of een KMTP-groep uit Arnhem, grote aantallen 'loslopen-

de' bezoekers tijdens zondagse openingen van tentoonstellingen bij onze burens, galerie De Nieuwe Gang, veel kleine groepen (6-10 mensen) uit de wereld der natuurrijke tuinen, daar educatief of beherend bezig, en nu eens genietend van andermans werk.

Veel stelletjes en mini-groepen uit Nederland en daarbuiten die de tuin al eerder bezochten, en nu aan vrienden of familie lieten zien en horen wat hen beviel. Ontroerend of soms bijna genant, als je toevallig vlogen van je eigen verhaal opvangt...

Veel 'recidivisten' uit ons 'eigen' Beuningen, of uit het nabije Rijk van Nijmegen. De een, om rustig zondagochtend vroeg een boek te lezen, de ander om de spotvogel weer eens te horen, of om 'leuke' mensen te ontmoeten.

En, onlangs, tweemaal langer dan een dag, kenners uit Engeland, professionele fotografen inclusief. We zullen

ons Engels in de komende jaren wel 'rondleidenderwijs' wat bijschaven... En de tuin werd vaak gebruikt voor activiteiten vanuit het ruimere netwerk: bijvoorbeeld zittend onder de bruine beuk, genietend van de sfeer, brainstormend over de eerste nieuwsbrief van "Springzaad", het veelbelovende kiemplantje dat ooit schoolterreinen en andere kinderplekken moet doen opfleuren, (werkend) pauzeren tussen ons kantoorwerk, even uitblazen met bezoekers van onze informatiewinkel, feestvierend "Denkend aan Ierland" - met Iers weer toch wel een dertigtal bezoekers, een aardig programma. We gaan ermee door! Maar eerst even een adempauze.

...naar buiten

En dan wil je vanzelf regelmatig eens écht naar buiten: feesten in de natuurtuinen De Wiedijk in Amsterdam-Osdorp, bij de Educatieve Natuurtuin De Goffert in Nijmegen, bij De Kleine Aarde in Boxtel, presentaties van nieuwe plannen, zoals de veelbelovende Arcadische Tuin in Nijmegen enz.

En eigen activiteiten: een studiedag in Stoutenburg, voorbereidende reisjes langs tuinen, voor Oase-artikelen...

En nog een hele zomer voor de deur, met reisjes naar Geel (B.), Maastricht, Twente, Drenthe... veel tuinbezoekers, mensen die nu al voor een tentoonstelling in oktober grotere hoeveelheden vragen van wede en **wouw**.

Wat een wereld!

Willy Leufgen

