



Vrijdagmiddag 2 mei j.l. presenteerden we in Eindhoven in het Milieu Educatie Centrum aan de Gennepweg, gelegen tegenover het Fr. Simon Deltour Heempark de *Oasegids - Natuurlijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen*. Ruim tien jaar na het verschijnen van de bescheiden eerste versie van zo'n gids, de Oase-Heemtuingids, tracteerden we de 75 bezoekers van deze middag op een fijne inleidende toespraak van de secretaris van Stichting Oase, Johan Heirman uit Gent, die vooral benadrukte hoeveel belangrijker de heemtuinbeweging zowel binnen de tuinarchitectuur als ook de natuurbeschermingsbeweging is, dan haar reputatie zou doen vermoeden. De gids, zo hoopt niet alleen hij, zou door het enorme caleidoscoop van alle plekken die er in beschreven worden, hierin verandering kunnen brengen. In een uitvoerige diavoordracht bracht Willy Leufgen, een van de eindredacteuren van de gids, het kleurrijke spectrum in woord en beeld onder de aandacht - niet alleen de ecologische, landschappelijke of horticulturele waarden van deze tuinen en parken, maar ook b.v. de educatieve en (re)creatieve. Wim Niemantsverdriet, coördinator van het nabije heempark én mede-samensteller van het kerngedeelte van de gids - ruim 160 uitvoerig beschreven openbare heem- en natuurtuinen in Nederland en Vlaanderen - liet daarna nog een heel persoonlijke serie dia's zien van de meest verrassende plekjes, situaties, creaties... die hij op z'n vele inventarisatiereizen was tegengekomen.



Rob Leopold verraste vervolgens de aanwezigen met een *act*, waarin hij de samenstellers, de redacteuren, de ontwerpster en alle andere 'connecting links' van de gids origineel bedankte: met enorme hoeveelheden zaad! Dymph Bakx en Wim Niemantsverdriet met flinke zakken bloemenmengsels, Marianne van Lier en Willy Leufgen met een kussensloop vol Cruydt-Hoeck-zaadzakjes die natuurlijk ter plekke werden uitgedeeld. En dan werd het tijd voor een hapje en drankje, de eerste verkoop van de gids, signeren en opdrachten verzinnen, even nog het heempark in voor een rondleiding. Een prettige, ontspannen middag na een periode van jarenlang hard werken: inventariseren, documenteren, schrijven, lay-outen...

Ondertussen zijn we ook druk bezig geweest met de opbouw van een eigen

netwerk van verkoopadressen in Nederland en Vlaanderen en het verzoek om recensies. Mochten we iemand over het hoofd gezien hebben: geef het ons door als je nog een recensie wilt schrijven of als verkooppunt wilt dienen.

En van alle andere lezers hopen we stiekem, dat ze ieder één - of meer, leuk cadeautje! - gidsen bestellen, zodat we snel opdracht voor een tweede druk kunnen geven. Dan pas kunnen Stichting Oase en de nijvere samenstellers er ook nog een bescheiden graantje van meepikken, want de kosten vielen toch niet echt mee en lieten het niet toe de distributie via het Boekhuis te laten organiseren.

Kijk ook voor **meer informatie over de gids: www.stichtingoase.nl** Hier vindt u drie voorbeeldpagina's uit de full-colour gids, een kleurrijke kopie van de omslag en de inhoudsopgave.



Foto: Henk van Halm



Jan Hein van Rooy, hommage aan Picasso

Oasefeest

29 juni a.s. vanaf 15 uur vieren we het feit, dat u dit nummer van Oase, het vijftigste, net heeft ontvangen. En ook dat het bijna 10 jaar geleden is, dat Stichting Oase werd opgericht (3.9.'93) o.m. in de tuin van het vml. klooster, waar de oprichters van Stichting Oase, Marianne van Lier en Willy Leufgen toen al een poosje woonden. Destijds hadden zowel de 8 bestuurders als ook Willy en Marianne nog geen voorstelling van wat er allemaal gerealiseerd zou kunnen worden...

Op deze zondagmiddag - 29 juni - willen we graag met velen van u de Oasetuin in zomerpracht voor een gezellig feest delen.

Daarbij spelen wij vooral in op het thema van de tentoonstelling van Jan Hein van Rooy en Ine Klijn, die in de galerie De Nieuwe Gang en in de beeldentuin, de directe burens van de Oasetuin, een installatie, grafiek, schilderijen en foto's exposeren.

Thema: "Hartstochtelijk landschap, 12 jaar Spanje".

Dit alles natuurlijk met fraai weer op diverse terrasjes in de tuinen achter het klooster, in het lemen paviljoen, galerie De Nieuwe Gang en - mocht het dan toch regenen - de ruimtes van weer andere burens, Stichting vluchteling en nieuwkomers Beuningen.

HARTELIJK WELKOM!

29 juni Oasefeest

we vieren met elkaar de 50ste Oase en tien jaar Stichting Oase

Met o.a.

Voordracht van "Het Kranskarwei" door Rob Leopold

"Mikado" - Els Janssen

Marktje met oude en nieuwe natuurboeken, kruidenproducten, plantjes, mozaïekkunst...

En met veel zonnige muziek, beeldende kunst en lekker eten - een kok uit Galicië - en drinken in Spaanse sferen.

Iedereen is welkom!

Wel heel graag even aanmelden!