



Paul Janssen was een gewaardeerd natuurtuincollega in Pieterburen (jaren '80 van de vorige eeuw, foto 1) die een licht verwaarloosde pastorietuin omtoverde in een fraaie natuur- en stinzentuin. Paul stond mee aan de wieg van het netwerk *Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen* in 2001 (foto 2), maar bleef ook zeer geïn-

teresseerd in zijn oude liefde, heem- en natuurtuinbeheer (foto 3). Zijn aanpak was altijd integraal, organisch, concreet: hij zette zich even zeer in voor ecologisch groenbeheer in de stad, als voor schoolnatuurtuinen en uiteraard werd dan het zaad uit de Maastrichtse bermen uitgezaaid in Maastrichtse schooltuinen (foto 4).

Paul zocht steeds weer nieuwe beelden en ideeën, liefst onder gelijkgestemden en deed niets liever dan kennis en praktijkervaring delen: hij organiseerde talrijke fietsexcursies langs 'zijn' Maastrichtse schoolnatuurtuinen, stadsnatuur en omringend landschap (foto 3, 5, 7). Paul had een heerlijk oog voor details en geschiedenis en voor klimbomen (foto 6).

*May green be the grass you walk on
May blue be the skies above you*

PAUL JANSSEN

Heiloo, 18 oktober 1946 – Maastricht, 7 januari 2011



Hij hield vooral van concrete projecten, fijn ambachtelijk werk; tijdens workshops met Paul werd echt gewerkt (foto 8, 9). Zo'n 'mensch' wil je dichterbij je hebben, je wilt er nog veel meer mee samenwerken, bv. als docent van de nieuwe opleiding Ecologisch hovenier/zuid waar Paul al veel voorwerk voor gedaan had en in het

Oase bestuur (foto 10). Maar wij mensen bepalen uiteindelijk voor ons samenleven en -werken tijd noch duur. Paul zelf had daar vrede mee. Dat gaf enige troost.

Paul Janssen is onder grote belangstelling van allen die zijn veelzijdigheid en zijn natuurlijke aardigheid wisten te waarderen op de natuurbegraafplaats in Sint Odilienberg op 13 januari jl. begraven.

Willy Leufgen en Marianne van Lier