

*In dit document hebben wij twee artikelen uit het lokale huis-aan-huis-blad – het heet echt Bokkeblad – samengevoegd: de mededeling van de waarnemende **burgemeester** van Eenrum/Pieterburen, dhr. Wilpstra, waarin hij Paul met de nodige complimenten uitzwaaid en z'n opvolgster, Anne de Boer welkom heet én Anne de Boer zich zelf en haar wensen en dromen voorstelt.*

Nieuwe beheerder van DOMIES TOEN

Dames en heren, meisjes en jongens,

In dit nummer van het Bokkeblad treft u de eerste bijdrage aan van mevr. de Boer. Zij is per 1 januari 1989 benoemd tot beheerder van Domies Toen in Pieterburen. Daarmee is voorzien in de vacature die is ontstaan door het vertrek van van de heer Janssen naar Maastricht. Het gemeentebestuur wil graag de heer Janssen bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren met volle inzet en vanuit zijn grote kennis op het gebied van de wilde planten, heeft gedaan. Daardoor is Domies Toen geworden wat het nu is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat mevrouw de Boer, uiteraard op haar eigen wijze, dit werk zal voortzetten en de tuin tot een nog grotere attractie zal weten te maken. Zoals u in het stukje van haar hand kunt lezen is zij van plan u regelmatig bij het wel en wee van Domies Toen te betrekken. Wij heten haar dan ook hartelijk welkom (zij vestigt zich in Pieterburen) en wensen haar succes.

De wnd. burgemeester, B.S. Wilpstra.

Neis oet "domies toen"

Eind oktober '88 kwam Paul Janssen met zijn nieuws (verhuisplannen: Maastricht) naar mij toe. Met tegelijk de vraag: "Hoe verder met Domies toen?" Heel serieus heb ik toen overwogen of ik door eigen inzet deze bijzondere tuin zou kunnen voortzetten. Met mijn biologische achtergrond heb ik daar een goed vertrouwen in. Aldus mijn "sollicitatie" en de daaruit voortvloeiende benoeming tot tuinvrouw van "Domies toen" te Pieterburen. Ik zal de tuin voortzetten op de manier zoals Paul ingeslagen is, zodat de tuin een levend voorbeeld blijft van de vele vele planten, die vroeger gewoon in het vrije veld voorkwamen. En niet alleen planten, ook is de tuin met zijn directe omgeving een prima leefplaats voor vele dieren. In november kwam ik al bladharkende 3 verschillende kikkersoorten en ook de gewone pad tegen. De vele soorten bloemen trekken vele insecten aan. Onder deze bloembezoekers zijn soms heel bijzondere. Daar insecten weer voedsel zijn voor vele vogels, is het bijna vanzelfsprekend dat er diverse zangvogelsoorten en ook nog vleermuizen in en nabij de tuin voorkomen. Met opzet noem ik in en nabij de tuin, want juist door de enorme afwisseling van het omliggende groen is er volop leefruimte voor allerlei dieren. Misschien dat uw tuin met de hoge of de holle boom, de knotwilg, de leilinde, de heesters, net die nestel- of leefplaats biedt, die dat ene vogeltje nodig heeft. Domies toen vormt met alle omliggende groen (particuliere tuinen, gemeentegroen, windsingels, ruigterreintjes) samen een groot oppervlak: "biologische rijkdom". Misschien wel van meer waarde, dan we tot nu toe beseffen. Ook op andere groene plaatsen in de gemeente Eenrum of Noord-Groningen valt nog "bijna ouderwets" van het natuurleven te genieten, laten we er zuinig op zijn! Met

deze bokkebladstukjes zal ik u op de hoogte brengen van al wat groeit en bloeit, en ons (ook u?) steeds weer boeit (lijfspreuk dr . Fop I. Brouwer), met als basis "Domies toen". In de komende maanden kunt u volop genieten van de vroege voorjaarsbloeiers (de stinzeplanten). Na de winteraconiet en de lenteklok volgen withoefblad, sneeuwkllokjes, boerencrocus, sterhyacint en primula's. Let ook eens op de fraaie paddestoelen op de kleine "pad"-paaltjes. En wie weet fladdert er een citroenvlindertje (een echte lentebode) met u mee.

Een verwachtingsvol jaar ingegaan,

groetend Anne de Boer