



Excursie o.l.v. Ger Londo in de Londo-tuin in Leersum, 15 juni 2001

Foto: Marianne van Lier

Oase netwerk

U allen kent 'Oase' als een tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen. U leest ons blad nu immers.

Velen van u kennen ondertussen door een bezoek aan het '**Oase-nest**' in Beuningen onze informatiewinkel annex documentatie- en werkruimte in het voormalige klooster: een verbouwd klaslokaal waar ooit de meisjes van wat nu groep 3 heet, door nonnen werden onderwezen. En hoogstzelden verlaten mensen onze werkplek zonder een kijkje te nemen in de **Oase-natuurtuin**, gelegen achter het vml. klooster inclusief het **lemen natuurtuinpaviljoentje**. Velen hebben bij de totstandkoming van de ruimtes en de tuin een waardevol, actief steentje bijgedragen.

Als u al langer lezer bent, weet u dat we regelmatig ééndaagse tot een week lang durende **excursies** organiseren: dicht bij huis en ver weg, naar tuinen en parken op allerlei locaties, maar ook naar natuurgebieden - voor de zg. referentiebeelden-, en regelmatig met een knipoogje naar cultuur en kunst. Dit jaar, van **16-21 juli**, durven we voor het eerst sinds jaren weer een uitgebreide Oase-excursie aan. Er is zoveel moois in Z.O.-Friesland en Z.W.-

Drenthe te zien en te beleven dat we er maar gelijk 6 dagen van gemaakt hebben... Gelukkig zal er veel deskundige hulp aanwezig zijn.

En het netwerk kent experts, specialisten. Onze eerste loot, **Wilde Weelde** (geboortjaar 1994) is ondertussen een florierende onafhankelijke vereniging van ca. 90 aangesloten bedrijven en bedrijfjes met een uitstekend eigen jaarprogramma.

De **Vakgroep Heemtuinbeheer**, opgericht in 1995 is ook een constante groep met een interessant excursieprogramma en boeiende uitwisseling van - jammer genoeg - steeds zeldzamer wordende praktijkkennis.

Deze Vakgroep zal dit jaar b.v. excursies organiseren in **Twente** op **5 + 6 juli a.s.** met natuurtuinbezoeken, maar ook een landschapsverkenning langs de mooie Dinkel. **Achilles Cools** zal de groep **21 juni** in zijn prachtige natuurtuin in Geel (B.) ontvangen en op **24 mei** nodigt vakgroep-lid Ruud van Kempen zijn collega's uit, de opening van zijn nieuwe **gebouw in de natuurtuin De Wiedijk in Amsterdam-Os-dorp** op gepaste wijze te vieren.

Nog net in de oude eeuw zijn we begonnen met de opbouw van een derde netwerkgroep, "**Springzaad**". Een gevarieerde groep van onderwijzers, tuinontwerpers, NME-medewerkers, onderwijsdeskundigen e.d. probeert vol enthousiasme meer vrije ruimte voor natuur én kinderen te vinden en passend, liefst samen met kinderen en opvoeders, in te richten.

Na een fase van verkenning van de

mogelijkheden in heel West-Europa, het bijeenbrengen van geïnteresseerde mensen (o.a. twee dagen excursies en kennismaking in Rotterdam), het oprichten van een netwerkstructuur, zijn we nu beland in een fase van een jaarprogramma - een studie- en uitwisselingsdag in **Stoutenburg, 15 mei a.s.**, met o.a. als thema: "Is buiten spelen eigenlijk nog wel zo leuk?" (met alle wettelijke restricties en steeds grotere angst voor risico's om ons heen) en een tweedaagse excursie langs allerlei mooie plekken bij scholen, centra, en in natuurontwikkelingsprojecten met educatieve activiteiten in **Maastricht**, later in **september**. De voorbereidende kerngroep van "Springzaad" nodigt voorlopig iedereen uit, interactief kennis te maken met onze webcommunity: <http://communities.msn/> **Springzaad**, met excursiefoto's, het begin van een literatuurlijst, verwijzing naar interessante artikelen, projecten in Nederland (en daarbuiten), suggesties en vragen voor de toekomst. Eind april verschijnt voor geïnteresseerden de eerste nieuwsbrief - met uitnodiging voor Stoutenburg - en momenteel loopt de voorbereiding voor een subsidieaanvraag, waarmee we willen proberen sneller mooie voorbeeldprojecten in Nederland gerealiseerd te krijgen én het netwerk te bekostigen.

Alles alléén vanuit vrijwilligerswerk te blijven ontwikkelen zou weer zoveel extra energie vragen, dat we vrezin, dat te veel potentiële pioniers in deze drukke tijden afhaken.

Willy Leufgen