

Granen en gras, stenen en glas

- Willy Leufgen -

Vrijdag 26 juli j.l. vond in De Heimanshof in Hoofddorp een studiedag van de Vakgroep Heemtuinbeheer plaats: "Granen, grassen en schijngrassen. - kennismaking, determinatie in het veld".

21 heemtuinbeheerders konden op deze mooie zomerdag niet alleen uitgebreid kennismaken met een fraaie, soortenrijke heemtuin, maar vooral ook delen in de enorme botanische kennis van beheerder Ton Engelman. Na een uitvoerige rondleiding door de tuin in kleine groepen door Ton en Jack Vonk en een zeer goed verzorgde lunch - bedankt Jack, Corrie de Wolff en Joky Mercens - volgde een uitgebreid cultuurhistorisch verhaal over graansoorten en -rassen, waarin Ton veel kennis verspreidde maar ook de besproken soorten zoals b.v. Eenkoorn, Emmertarwe, Spelt, Chevalier- en Pauwengerst opgeborgen in voorraaddozen liet rondgaan. Heel leerzaam en mooi om naar te kijken. Na deze zeer informatieve middag in De Kijkdoos, het bezoekerscentrum van De Heimanshof volgde dan afsluitend een verdiepende tweede rondgang langs de graanakkers, een



Anita van Teeseling en Wim Kanbier vol bewondering voor de Limburgse kalkheuvel in De Heimanshof in Hoofddorp
foto: Willy Leufgen

van de pronkstukken van De Heimanshof. Aangevuld met veel gesprekken, uitwisseling van ervaring, ontspannen momenten op het terras voor De Kijkdoos, een heel prettige dag! Als herinnering namen velen nog een of meerdere van de zeer bijzondere plantjes uit

de kwekerijhoek van Ton Spitteler mee.

Voor de grassen en schijngrassen bleef bij al die belangstelling voor de granen weinig tijd over. We komen er zeker nog eens op terug, Ton + Ton, Jack, Corrie en Joky. Bedankt! □

Zaterdag 23 augustus vond in Heerenveen e.o. eveneens een zeer bijzondere excursie plaats: na de alom geprezen interviewserie van Ben J. Veld

vonden we het tijd worden eens samen met Ben 'in het echt' naar de creaties van **Louis Le Roy** te gaan kijken. 32 deelnemers ontmoetten elkaar op het



Louis le Roy geeft een toelichting in de eco-kathedraal

foto: Willy Leufgen

NS-station in Heerenveen van waaruit we naar het Museum van Haren fietsen. Koffie, oranjekoek en een kijkje nemen op de fotowand in dit museum, gewijd aan het eco-kathedrale project van Le Roy in Mildam. Verder langs de Kennedylaan, waar Le Roy in de jaren '60 en '70 actieve bemoeienis mee had. De stad uit, door een mooi (park)-landschap naar Oranjewoud, waar Louis Le Roy ons thuis ontving. Hij nam uitgebreid de tijd ons in kleine groepjes zijn atelier, zijn glascollectie, de tuin en het huis te laten zien. Na een lunch in Mildam, ontmoeten we hem en zijn vrouw weer in de eco-kathedraal. Ben Veld had twee natuurbelevingsopdrachten uitgewerkt en zorgde er zo voor, dat de grote groep toch individueel en rustig de sfeer op zich in kon laten werken. Afsluitend hield Louis Le Roy in zijn buitenatelier nog een voordracht, vol anekdotes uit zijn bewogen leven en kijkjes in zijn denkwereld. Boeiend! □